

Greek Orthodox Church of the Annunciation York, Pennsylvania www.agocy.org

## THE LADDER

OCTOBER 2022



### St. Luke the Evangelist - October 18



### IN THIS ISSUE:

- ♦ Greek School Registration
- ♦ Community Christmas Card

On the Cover	3
Fr. Andrew's Message	3
Community Snapshots	4
Voice of our Faith	6-9
Calendar	10-11
Н КЛІМАЕ	12-15
Parish Council	18
Stewardship	19

#ComeBack2Church #ΕπιστρεψετεΣτην Εκκλησια



### GREEK ORTHODOX CHURCH OF THE ANNUNCIATION

2500 Pine Grove Road, York, Pennsylvania 17403

Phone: 717-741-4200 E-mail: annunciationyorkpa@gmail.com

Fax: 717-747-0468 Website: www.agocy.org

Fr. Andrew's cell: (717) 448-8732

Office Hours: Mon-Fri—9:00 am-2:00 pm, please call ahead to confirm

Father Andrew's Office Hours: M-out of office; T, Th, F-10:00 am-6:00 pm; W-10:00 pm-6:00 pm

Father Andrew's e-mail: fr.andreas@comcast.net

### THE LADDER

Monthly newsletter of the Greek Orthodox Church of the Annunciation. Submissions for consideration are due on the 15th of each month. Send to annunciationyorkpa@gmail.com

### GREEK ORTHODOX CHURCH OF THE ANNUNCIATION MINISTRY TEAM

### Clergy

Rev. Economos Fr. Andrew N. Tsikitas, Parish Priest Rev. Deacon Thomas Shelley

#### Parish Council

President Lola Lamnatos
Vice President George Karanicolas
Secretary Maria Skouras
Treasurer Kelly Sheasley

Dr George Margetas Thor Michael Keriazis Chri

Pete Harmantzis Michael Hiras Thomas Livaditis Christopher Barakos Dr Nick Agapis

### Church Staff

Chantors: Nick Karageorge

Office Administrator: Georgia Georgakopoulos Ladder Editor: Georgia Georgakopoulos Sunday Bulletin: Fr. Andrew Tsikitas

### Schedule of Worship Hours

Sunday Services (and Weekdays)

8:30 AM Orthros 9:45 AM Divine Liturgy

### Sunday Church School

In person, after Holy Communion

### Schedule of Church Events

Pastoral Visitations: By request

Home & Business Blessings: By request

### **Departments, Ministries and Committees**

Church Choir Oratorical Festival Committee
GOYA Grounds & Maintenance
HOPE & JOY Tech & Security Committee
Sunday School Stewardship Committee
Philoptochos Scholarship Committee
Senior Citizens Food Festival Committee

Social Committee

Anyone interested in serving on any of these organizations or committees, please contact the Church Office.

Thank you!

### FR. Andrew's Message

My beloved brethren in Christ,

Fall has come, and with it the usual transition from summer to winter is already quite present. Shorter days, cooler temperatures, foliage changing colors, students and teachers back in their classrooms, all signify that the time of summer's recreation has come to an end. With that, our community is also transitioning out of our "summer mode," into the more steady and regular flow of activity that we experience for most of the year.

With that, I would like to look at our community's ministries and activities, and help to get things off to a wonderful start. We had 16 of our kids attend Camp Nazareth this summer, many of them for the first time. This is a truly remarkable number for our community, and I hope to see that trend continue. Moving ahead, our youth ministries need to continue on that momentum and make even more gains this year. We have added a few more teachers to our Sunday Church School program, but need a few more so we can have a better distribution of age groups in each class. We also need to see our younger children get more involved, as our HOPE and JOY groups are also gearing up for their activities this year. We have also acquired the services of a Greek School teacher, and I hope that after our hiatus, we can get our children (and maybe interested adults?) signed up for that program as well. I am also attempting to bring in some more Altar servers from among our young men to help me and Deacon Tom in the Altar.

So as not to focus just on our youth, we also had a few wonderful opportunities for community fellowship, such as our yearly Panigyri, our private screening of the film, "The Man of God," as well as our recent Comedy Night. We can always find more opportunities to gather as a community to just enjoy each other's company. I am also looking forward to continuing our Thursday evening "Introducing the Orthodox Faith" gatherings into the fall and beyond. I would like to see other opportunities for education/spiritual formation to take place for our adult population as well, and am investigating various ways to make that a reality. I would like to get something going for our Senior Citizens also. There are so many wonderful possibilities for us to grow together as a community, and the prospects are very exciting.

However, in order for any of this to accomplish anything, we need to have a commitment from all members of this parish to support, volunteer for, and participate in these programs. Without all of you, these will never be more than just items on a wish list. All ministries of our community are in need of renewal, from our Youth Ministries, to our Choir and Chanters, Philoptochos, Senior Citizens, Religious and Greek Education, Parish Council, Stewardship, etc. In order for that to happen, however, we need everyone, beginning with myself, to make the commitment to give the Lord, and this community, of our first-fruits, and not just our leftovers. We need to make our faith and our parish family a priority, not something that we will get to eventually, if we have time. We need to give our best selves to God and His church, and to be the type of community that radiates His Light, love and truth to all.

I am looking forward to taking this journey together, and to see where the Lord will lead us next.

I remain Your humble and unworthy servant in Christ,



### ON THE COVER

Luke the Apostle was an Antiochian, a physician by trade, and a disciple and companion of Paul. He wrote his Gospel in Greek after Matthew and Mark, after which he wrote the Acts of the Apostles, and dedicated both works to Theophilus, who, according to some, was Governor of Achaia. He lived some eighty-six years and died in Achaia, perhaps in Patras, the capital of this district. His emblem is the calf, the third symbolical beast mentioned by Ezekiel (1:10), which is a symbol of Christ's sacrificial and priestly office, as Saint Irenaeus says.

Page 4 The Ladder

### COMMUNITY SNAPSHOTS

Thank you to everyone who attended, volunteered and donated to make the Comedy Night a success!!



















### YOUTH NEWS & ANNOUNCEMENTS

### HOPE/JOY FALL FUN DAY!!!



Saturday, October 15, 2022 At 2:00 pm

Family Tree Farm 4802 Dairy Road, Red Lion, PA 17356

Hayride, Pumpkin & Apple Picking \*
\*there will be a per pound cost for pumpkins/apples picked

Sign up sheet outside the church office or Email: annunciationyorkpa@gmail.com
If you plan to attend.

### THE VOICE OF OUR FAITH

### PLACING GOD FIRST—FR. PETER ORFANAKOS

"A time for you to bear testimony" - Luke 21:12-19

There is an exercise that is used many times to begin retreats or seminars during which the participants are asked to form a list of the ten relationships that are most important to them. Each participant tends to react differently to this request as they begin to formulate their list. Some worry that they will not be able to produce a list of ten, others insist that it will be difficult for them to limit the list to just ten. So they begin their list: Parents, Friends, Brother, Sister, Teacher, Co-worker.... Hopefully God has also made the list – although many times he is not in the top four.

In the tenth chapter of the Gospel According to Matthew, Jesus calls our attention to this list by presenting us with the following statement, that "whoever confesses Me before men, him I will also confess before My Father who is in heaven. But whoever denies Me before men, him I will also deny before My Father who is in heaven. He who loves father or mother more than Me is not worthy of Me. And he who loves son or daughter more than Me is not worthy of Me. And he who does not take his cross and follow after Me is not worthy of Me." (Matthew 10:32 – 33; 37-38)

Through these statements, Jesus is forcing us to take a more in-depth look at our list and to see how high we have placed our relationship with God. We are called to first list these relationships by order of importance and then, Christ reminds us that he who loves mother, father, wife, husband, son, and daughter more than Me is not worthy of Me. In many ways he causes us to take pause and reflect on our answer.

Perhaps we require more time to reflect on the awesomeness of the question being asked.

There are some who will state that it is difficult to put God ahead of our spouse, or our parents, or even our children. Why does God need to be first anyway? Why is He making us question our priorities? The answer to these questions are simple and quite unique.

Christ reminds us that if we love Him first, if we place God first in order of priority – that our experience on this world will be intensified. Christ reminds us that our love for God will be overshadowed by God's Love for us and it is through God's over-whelming Love and Forgiveness that we have the ability to be His Children and follow His Example.

Let us not forget that "God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved." (John 3: 16-17)

God gives us many examples, and has placed Himself as the supreme example. He sent Christ to live among us, to teach us how we were supposed to follow His commandments; to teach us how to love each other and God. We are called to remember that just in the same way as Christ was wedded to the church, just in the same way as Christ gave up His life for the church, in that same sense we are called to offer our lives to God first. And when we offer our lives to God in such a manner then all of our relationships, all of our experiences in this world, take on a different meaning and take on much greater importance.

It is no coincidence that we read this Gospel lesson the Sunday following the great Feast of Pentecost, the Sunday in which we celebrate All Saints Day. The reason that we read this gospel is because placing God as the priority in their life is exactly what the saints did. That is why we honor them, that is why we look to them and to the Theotokos as examples to us as humans, of how to place God first. When we do that all of our other relationships are filled with heavenly blessings and they become more powerful, more intense, more rewarding and more fulfilling. Because they are not being energized by human emotions and human frailties, they are being energized with heavenly strength, they are being charged with divine intervention and they are being infused with God's power.

We are called to look at our list and re-prioritize. We are called to try to comprehend what it means to put God first and to live as if God is in fact the priority in our life. When we do this we will be able to do exactly what the saints

were able to do, for as Saint Paul reminds us, through faith the saints conquered kingdoms, enforced justice, received promises, stopped the mouths of lions, quenched raging fire, escaped the edge of the sword, won strength out of weakness. (Hebrews 11: 33 –34)

... let us refocus ourselves, and reprioritize our lives, placing God first and further enhancing the life that we live in this world. This is my prayer, that we each take the time to stop, reflect, reprioritize and grow; and if I may borrow the beautiful words of Saint Paul, "bring strength out of weakness."

### GUARDING THE GUARDIAN—REV. DEACON TOM SHELLEY

In mid-September I was privileged to receive permission to attend a pan-Orthodox Deacon's retreat being held locally. It was an opportunity to meet for the first time brother Deacons from as far away as greater Pittsburgh and Lynchburg (VA). Moreover, it presented an opportunity to assist in serving a Hierarchical Divine Liturgy for the first time as a Deacon.

The days were somewhat overshadowed by solemn events taking place across the Atlantic in England with the burial of Queen Elizabeth II, their longest reigning monarch in history. Her seventy-year reign meant that it had been a very long time since her subjects—and the world—had experienced the solemn ceremony of a British state funeral.

Charles Austin, a colleague from my Lutheran days, who, in addition to serving pastoral ministry had sometimes been a correspondent to the New York Times offered some profound words of reflection:

"The ceremonials underline history and the meaning of history. They adorn each aspect of the event, whether moving the casket, placing flags, moving the Royal Family or having the various uniformed troops represent their particular mission in ways that have meaning, even if casual observers are not sure of the details or the often-complicated history and/or symbolism. The ceremonials and rituals are there not because they are the meaning, but because without them, the meaning and the significance of the event and actions would be minimized or even obscured. And they do not let the observer forget that this is important, this is sacred...

Our liturgies are similar events. In them, we present and celebrate and symbolize the very heart of our faith, our personal responses – grief, joy, memories – to that faith and we intend to make the sacramental reality of faith evident and present to those taking part. The ceremonies are not the mere functions of lighting or extinguishing candles, setting the altar table, moving people through the service. They, and the liturgy as a whole say, 'This is important, more than important, this is sacred. This deserves our respect. With this we bring honor to God, to the earthly realities of our faith and to believers present here.'"

His words were an appropriate backdrop to serving the Hierarchical Divine Liturgy with six brother Deacons, three Priests, and, of course, His Grace Bishop Thomas. The vested Bishop is almost always accompanied by a two branched candlestick (representing the Two Natures of Christ) and a three branched candlestick (representing the Allholy Trinity) except for one crucial time.

During the Great Entrance these candles precede the Gifts while the Bishop remains at the Royal Doors. Having suddenly been handed one of these candle sets we made our way gingerly along a narrow side aisle (side by side) then single file along an even narrower rear aisle before quickly returning into formation. My more experienced brother/partner whispered that we would need to execute a crossing maneuver upon approaching the Royal Doors so that our candles would be properly aligned with the Bishop's hands. Honor guard training from more than a decade ago kicked in and we switched seamlessly. We stood a right angles to the Bishop while the Gifts were presented to His Grace and he prayed for the faithful and their families.

Why such attention? Why such standing (nearly) at attention?

We flanked the Bishop with the candles symbolizing the central tenets of Orthodox Christianity, in no small part to remind him that he has been entrusted as the guardian of the faith.

Page 8 The Ladder

We were, in a sense "guarding the guardian" of the faith for which so many Martyrs gave their last full measure of devotion so that countless generations--including those Commemorated both living and dead--might continue to confess:

Father, Son, and Holy Spirit: Trinity, One in essence and undivided.

Glory forever!

### COMMITMENT TO CHRIST—SAM WILLIAMS

Everyone is committed to something. Committed to a job, to friends, or to a spouse. We commit to finishing that book we bought last month but still haven't gotten through. We (hope) to commit to that new diet or that New Year's resolution. Seniors in high school respond to college acceptances and commit to their favorite school.

Some of my friends this year have committed to marrying their special someone by getting engaged. Others have committed to their spouse through the sacrament of marriage. Still others have gotten ordained, having committed their lives to the service of the Church.

For all of us, whether it is to something short term or long term, our commitment means seeing through what we started. With relationships, it implies a certain surrender of oneself to the other, a giving of myself to you.

So with all of these important commitments happening all around me, I can't help but reflect on who and what I am committed to. I commit to the things I find the most important. I commit to my priorities: family, friends, work, school.

What about my relationship with God? What about my commitment to growing in my faith?

Our priority list can fill our minds with worry and we can forget to put Christ first. In our rush through life's commitments, we forget to actually be committed to Him. So it's no surprise to me that in the Divine Liturgy, we're reminded to commit ourselves to Christ over and over again. Six times, in case we missed it the first five times!

"Let us commit ourselves and one another and our whole life to Christ our God."

So let's take a look at this petition and see the three things it's calling us to do today.

### 1. COMMIT OURSELVES

The first thing this petition calls us to do is to commit ourselves to Christ. Though we may be tempted to worry about the faith of others, we have to make sure we are committed to Christ before we worry if others are. It's like when flight attendants say "put on your own oxygen mask before assisting others." Our life in Christ begins with our decision to unite ourselves with Christ first.

It's helpful not to over-complicate this: committing ourselves to something is about making a decision, taking a clear and simple action.

If I'm committed to a friendship, I will take the action of calling them, keeping in touch, spending time together. If I'm committed to finishing a book, I'll have to actually pick it up and make time to read it. In order to commit myself to Christ, I have to put on my oxygen mask through prayer and through participating in the sacraments.

If I am committed to Christ, I have to set aside time to be with Him, to focus on that relationship.

We decide to commit (or not commit) to Christ each and every moment of each and every day. And we can start today, by making the decision to commit ourselves to Him, to follow Christ through our actions and our thoughts. In this way, our commitment to Christ isn't hypothetical; it's a conscious decision each moment and is shown in conscious, concrete actions throughout the day.

### 2. COMMIT ONE ANOTHER

How do we commit one another to Christ? We commit our loved ones - and our enemies - to Christ by praying for

them. We commit the poor and needy to Christ by serving them.

Simply put, we commit others to Christ by loving them with humility and trust.

Throughout the Liturgy, there are petitions where we pray for all sorts of people: the sick, the travelling, our government, our Church leaders. But then we're told to *commit one other* to God. So besides simply praying for all of these people, we are called to give them up to the care of God. To trust that God will provide all that they need, and how they need it, when it's His will.

By committing one another to Christ, we give up our right to worry and stress about what is going on around us. We instead turn to Christ, trust in Him, and ask for His will to be done in others' lives. When we are given the opportunity to do something palpable in the life of a person in need, we ask for God to strengthen us to do His will in that moment.

If I am set on solving someone else's problems on my own, then I'm not committing that person to Christ. I'm committing them to myself, to my plans, to my will. If I'm telling God what to do in my prayers instead of letting my requests be known to Him and praying only for His will, then I'm not committing others to God.

I have to let go of control – even and especially in prayer – if I want to commit others to the care of God.

#### 3. COMMIT OUR WHOLE LIFE

God doesn't just want part of me, He wants all of me. He wants me to be as committed to Him as I am to finishing that plate of food on Pascha, or that argument I just have to win. If you're an athlete, God wants you to be as committed to Him as you are to winning that tournament or that scholarship to play in college.

We're either all in or we're not in at all.

I'm always challenged when I hear the words of Christ from the Book of Revelation: "Because you are lukewarm, and neither hot nor cold, I will spit you out of my mouth" (Revelation 3:16). Who wants anything that's lukewarm? We want to be on fire for Christ, not smoldering embers left over from our GOYA days.

So, more than committing ourselves to God (which requires a decision and action), committing our whole life to God requires us to completely rely on Him. I commit my life to Christ when I offer Him all that I do today. I have to pray for God's will in all aspects of my life (work, school, relationships) and honestly desire to carry out His will when it becomes clear to me.

Committing my whole life to Christ means giving up my right to pilot my life and asking Christ to take over – because I can't do it on my own. Once I commit my whole life to Christ, we're in this together for the long run. Like a marriage, commitment to Christ means giving my life to Him and trusting in Him.

The Church calls us to commit ourselves, one another and our whole life to Christ. Any commitment can feel overwhelming if we focus on the end goal. A lifetime commitment could sound intimidating if we forget to live one day at a time. In the same way, our Christian life can feel impossible if we don't live it out purposefully one day at a time.

Instead of focusing on our plans and our desires for the future, we can choose to seek out God's will and commit our life to Christ. Instead of worrying about our loved ones, or worrying about world events, we can commit one another to Christ. And instead of second or third place on our list of priorities, we can put Christ first and commit ourselves to Christ our God.

What are you committed to?

Have you committed yourself to Christ today?

Sam is the Director of Youth & Young Adult Ministries at Saint Nicholas Greek Orthodox Church in Wyckoff, New Jersey. Sam received his MDiv from Holy Cross Greek Orthodox School of Theology in 2013.

# October 2022

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
5th Sunday of Luke 8:30 am Orthros 9:45 am Div. Lit.	31					1
2 2nd Sunday of Luke 8:30 am Orthros 9:45 am Div. Lit	3	4 Parish Council Meeting 7:00 pm	5	6	Food Festival 11am –7pm	8 Food Festival 11am –7pm
9 3rd Sunday of Luke 8:00 am Orthros 9:15 am Div. Lit. Food Festival 11am-7pm	10  Columbus  Day	11	12	13	14	15 HOPE/JOY Fall Fun day, 2 pm—??
16 Sunday of the 7th Ecumenical Council 8:30 am Orthros 9:45 am Div. Lit.	17	St. Luke the Evangelist 8:30 am Orthros 9:45 am Div. Lit	19	20	21	22 Altar Server Kickoff Meeting, 11 am
6th Sunday of Luke 8:30 am Orthros 9:45 am Div. Lit	24	25	St. Demetrios 8:30 am Orthros 9:45 am Div. Lit.	27	Holy Protection of the Theotokos 8:30 am Orthros 9:45 am Div. Lit. OXI DAY	29

# Οκτώβριος 2022

Κυφ	Δευ	Τοι	Τετ	Πεμ	Παο	Σαβ
30 Κυφιακή Ε΄ Λουκά 8:30 πμ Όφθφος 9:45 πμ Λειτ .	31					1
2 Κυφιακή Β΄ Λουκά 8:30 πμ Όρθρος 9:45 πμ Λειτ.	3	4 Ενοφιακό Συμβούλιο 7:00 μμ	5	6	7 Φεστιβάλ 11 πμ - 7 μμ	8 Φεστιβάλ 11 πμ - 7 μμ FOOD
9 Κυριακή Γ΄ Λουκά 8:00 πμ Όρθρος 9:15 πμ Λειτ . Φεστιβάλ 11 πμ - 7 μμ	Columbus Day	11	12	13	14	15
16  Κυριακή  Δ'Λουκά των  'Αγίων Πατέραν  τής 7ης Οίκ.  Συνόδου 8:30 πμ Όρθρος 9:45 πμ Λειτ .	17	18 Αγ. Λουκάς ο Ευαγγελιστής 8:30 πμ Ορθοος 9:45 πμ Λειτ.	19	20	21	22
<b>Σ3 Κυριακή ΣΤ΄ Λουκά</b> 8:30 πμ Όρθρος  9:45 πμ Λειτ	24	25	26 Αγ. Δημητοίου 8:30 πμ Όρθοος 9:45 πμ Λειτ.	27	28 Αγίας Σκέπης 8:30 πμ Όρθος 9:45 πμ Λειτ . Ημέφα του Όχι	29

### Η Κλίμαξ ...

### ΜΗΝΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡ. ΑΝΔΡΕΑ ...

Αγαπητοί αδελφοί εν Χριστώ,

Το φθινόπωρο ήρθε και μαζί του η συνηθισμένη μετάβαση από το καλοκαίρι στον χειμώνα είναι ήδη αρκετά αισθητή. Οι πιο σύντομες μέρες, οι ψυχρότερες θερμοκρασίες, τα φύλλα που αλλάζουν χρώματα, οι μαθητές και οι δάσκαλοι πίσω στις τάξεις τους, όλα δείχνουν ότι η εποχή της καλοκαιρινής αναψυχής έφτασε στο τέλος της. Με αυτό, η κοινότητά μας μεταβαίνει επίσης από την «καλοκαιρινή λειτουργία» μας, στην πιο σταθερή και τακτική ροή δραστηριοτήτων που βιώνουμε το μεγαλύτερο μέρος του έτους.

Με αυτό, θα ήθελα να κοιτάξω τα προγράμματα και τις δραστηριότητες της κοινότητάς μας και να βοηθήσω να ξεκινήσουν τα πράγματα θαυμάσια. Είχαμε 16 από τα παιδιά μας να παρακολουθήσουν την Κατασκήνωση Ναζαρέτ της Μητροπόλεώς μας αυτό το καλοκαίρι, πολλά από αυτά για πρώτη φορά. Αυτός είναι ένας πραγματικά αξιοσημείωτος αριθμός για την κοινότητά μας και ελπίζω να συνεχιστεί αυτή η τάση. Προχωρώντας μπροστά, τα προγράμματα νεολαίας μας πρέπει να συνεχίσουν με αυτή τη δυναμική και να κάνουν ακόμη περισσότερα κέρδη φέτος. Προσθέσαμε μερικούς ακόμη δασκάλους στο πρόγραμμα του Κατηχητικού Σχολείου, αλλά χρειαζόμαστε μερικούς ακόμη, ώστε να μπορούμε να έχουμε καλύτερη κατανομή των ηλικιακών ομάδων σε κάθε τάξη. Πρέπει επίσης να δούμε τα μικρότερα παιδιά μας να συμμετέχουν περισσότερο, καθώς οι ομάδες μας ΗΟΡΕ και JΟΥ προετοιμάζονται επίσης για τις δραστηριότητές τους φέτος. Έχουμε επίσης αποκτήσει τις υπηρεσίες ενός δασκάλου Ελληνικού Σχολείου και ελπίζω ότι μετά την παύση μας, μπορούμε να κάνουμε τα παιδιά μας (και ίσως ενδιαφερόμενους ενήλικες;) να εγγραφούν και σε αυτό το πρόγραμμα. Προσπαθώ επίσης να φέρω μερικά ακόμη Ιερόπαιδα από τους νεαρούς μας άνδρες για να βοηθήσουν εμένα και τον Διάκονο Θωμά στο Ιερό.

Για να μην εστιάσουμε μόνο στη νεολαία μας, είχαμε επίσης μερικές υπέροχες ευκαιρίες για κοινοτική συναναστροφή, όπως το ετήσιο Πανηγύρι μας, η ιδιωτική μας προβολή της ταινίας «Ο Άνθρωπος τού Θεού», καθώς και η πρόσφατη Βραδιά Κωμωδίας. Μπορούμε πάντα να βρούμε περισσότερες ευκαιρίες να συγκεντρωθούμε ως κοινότητα για να απολαύσουμε ο ένας την παρέα του άλλου. Ανυπομονώ επίσης να συνεχίσουμε τις απογευματινές μας συγκεντρώσεις της Πέμπτης «Εισαγωγή στην Ορθόδοξη Πίστη» το φθινόπωρο και μετά. Θα ήθελα να δω και άλλες ευκαιρίες εκπαίδευσης/πνευματικής διαμόρφωσης και για τον ενήλικο πληθυσμό μας, και διερευνώ διάφορους τρόπους για να το κάνουμε πραγματικότητα. Θα ήθελα να κάνω κάτι και για τους ηλικιωμένους μας. Υπάρχουν τόσες πολλές θαυμάσιες δυνατότητες για να αναπτυχθούμε μαζί ως κοινότητα και οι προοπτικές είναι πολύ συναρπαστικές.

Ωστόσο, για να επιτύχει οτιδήποτε από όλα αυτά, ποέπει να έχουμε δέσμευση από όλα τα μέλη αυτής της ενορίας να υποστηρίξουν, να προσφερθούν εθελοντικά και να συμμετάσχουν σε αυτά τα προγράμματα. Χωρίς όλους εσάς, αυτά δεν θα είναι ποτέ περισσότερα από απλά στοιχεία σε μια λίστα επιθυμιών. Χρειάζονται ανανέωση όλα τα προγράμματα της κοινότητάς μας, από τα προγράμματα Νεολαίας, μέχρι τη Χορωδία και τους Ψάλτες μας, την Φιλόπτωχο, τους Ηλικιωμένους, τη Θρησκευτική και την Ελληνική Παιδεία, το Ενοριακό Συμβούλιο, τη Διεύθυνση κ.λπ. Για να γίνει αυτό, ο καθένας, ξεκινώντας από τον εαυτό μου, πρέπει να αναλάβει τη δέσμευση να δώσουμε στον Κύριο, και σε αυτή την κοινότητα, τους πρώτους μας καρπούς, και όχι μόνο τα υπολείμματά μας. Πρέπει να θέσουμε την πίστη μας και την ενοριακή μας οικογένεια ως προτεραιότητα, όχι κάτι στο οποίο θα φτάσουμε τελικά, αν έχουμε χρόνο. Πρέπει να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό στον Θεό και την εκκλησία Του και να είμαστε μια κοινότητα που ακτινοβολεί το Φως, την αγάπη και την αλήθεια Του σε όλους.

Ανυπομονώ να κάνουμε αυτό το ταξίδι μαζί και να δω πού θα μας οδηγήσει ο Κύριος στη συνέχεια.

Παραμένω ο ταπεινός σας διάκονος εν Χριστώ,

†Ανδρέας

### ΑΓ. ΛΟΥΚΑΣ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ –18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Ο Άγιος Λουκάς ο Ευαγγελιστής καταγόταν από την Αντιόχεια της Συρίας και η εθνικότητα του ήταν Ελληνική. Ήταν γιατρός στο επάγγελμα, όμως γνώριζε πολύ καλά τη ζωγραφική τέχνη. Μάλιστα σε αυτόν αποδίδονται οι πρώτες εικόνες της Θεοτόκου με τον Ιησού Χριστό βρέφος στην αγκαλιά της (μία υπάρχει μέχρι σήμερα στη Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου), καθώς και αυτές των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου.





Λέγεται ότι πέθανε με μαρτυρικό θάνατο (κατ' άλλους ειρηνικά σε ηλικία 80 ετών), και το 357 μ.Χ., το λείψανο του μετακομίσθηκε στην Κωνσταντινούπολη, στο ναό των Αγίων Αποστόλων.

### ΦΡΟΥΡΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΦΡΟΥΡΟ -ΔΙΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ SHELLEY

Στα μέση Σεπτεμβοίου είχα το ποονόμιο να λάβω την άδεια να παοευοεθώ σε μια τοπική πανοοθόδοξη συγκέντοωση Διακόνων. Ήταν μια ευκαιοία να συναντήσω για πρώτη φορά αδερφούς Διακόνους, μερικούς από τους οποίους ήρθαν από το μακρινό Πίτσμπουργκ και το Λύντσμπουργκ, Βιρτζίνια. Επιπλέον, μου έδωσε την ευκαιοία να συλλειτουργήσω σε μία Αρχιερατική Θεία Λειτουργία για πρώτη φορά ως Διάκονος.

Οι μέρες επισκιάστηκαν κάπως από επίσημες εκδηλώσεις που έλαβαν χώρα πέρα από τον Ατλαντικό στην Αγγλία με την ταφή της βασίλισσας Ελισάβετ Β', της μακροβιότερης βασιλεύουσας μονάρχη τους στην ιστορία. Η εβδομήντα χρόνια βασιλεία της σήμαινε ότι είχε περάσει πολύς καιρός από τότε που οι υπήκοοί της —και ο κόσμος— είχαν γνωρίσει την επίσημη τελετή μιας βρετανικής κρατικής κηδείας.

Ο Τσαρλς Όστιν, ένας συνάδελφος από τον καιρό που ήμουν Λουθηρανός, ο οποίος, εκτός από την ποιμαντική διακονία, ήταν μερικές φορές ανταποκριτής της εφημερίδας New York Times, πρόσφερε μερικά βαθιά λόγια προβληματισμού:

«Οι τελετές υπογραμμίζουν την ιστορία και το νόημα της ιστορίας. Κοσμούν κάθε πτυχή του γεγονότος, είτε την μεταφορά του φέρετρου, την τοποθέτηση σημαιών, την μετακίνηση της βασιλικής οικογένειας, ή τα διάφορα ένστολα στρατεύματα να αντιπροσωπεύουν την ιδιαίτερη αποστολή τους με τρόπους που έχουν νόημα, ακόμα κι αν οι περιστασιακοί παρατηρητές δεν είναι σίγουροι για τις λεπτομέρειες ή τις συχνά-περίπλοκη ιστορία ή/και συμβολισμό. Οι τελετουργίες υπάρχουν όχι επειδή είναι το νόημα, αλλά επειδή χωρίς αυτές, το νόημα και η σημασία του γεγονότος και των πράξεων θα ελαχιστοποιούνταν ή ακόμη και θα συσκότιζαν. Και δεν αφήνουν τον παρατηρητή να ξεχάσει ότι αυτό είναι σημαντικό, αυτό είναι ιερό...»

Οι λειτουργίες μας είναι παρόμοιες εκδηλώσεις. Σε αυτά παρουσιάζουμε και γιορτάζουμε και συμβολίζουμε την ίδια την καρδιά της πίστης μας, τις προσωπικές μας απαντήσεις – θλίψη, χαρά, αναμνήσεις – σε αυτή την πίστη και σκοπεύουμε να καταστήσουμε τη μυστηριακή πραγματικότητα της πίστης εμφανής και παρούσα σε όσους συμμετέχουν. Οι τελετές δεν είναι οι απλές λειτουργίες του φωτισμού ή του σβήσιμου κεριών, του στρώσιμο της Αγίας Τραπέζης, της μετακίνησης των ανθρώπων στη λειτουργία. Αυτές η κινήσεις, και η λειτουργία στο σύνολό της λένε: «Αυτό είναι σημαντικό, περισσότερο από σημαντικό, αυτό είναι ιερό. Αυτό αξίζει τον σεβασμό μας. Με αυτό φέρνουμε τιμή στον Θεό, στις επίγειες πραγματικότητες της πίστης μας και στους πιστούς που είναι παρόντες εδώ».

Τα λόγια του ήταν το κατάλληλο σκηνικό για να λειτουργήσει η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία με έξι αδελφούς Διακόνους, τρεις Ιερείς και φυσικά τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Θωμά. Ο Επίσκοπος όταν φοράει τα Άμφιά του συνοδεύεται σχεδόν πάντα από ένα κηροπήγιο με δύο διακλαδώσεις (που αντιπροσωπεύει τις Δύο Φύσεις του Page 14 The Ladder

Χριστού) και ένα τρικλαδικό κηροπήγιο (που αντιπροσωπεύει την Παναγία Τριάδα) εκτός από μία κρίσιμη στιγμή.

Κατά τη διάφκεια της Μεγάλης Εισόδου αυτά τα κεριά προηγούνται των Δώρων ενώ ο Επίσκοπος παραμένει στην Ωραία Πύλη. Έχοντας ξαφνικά παραδοθεί ένα από αυτά τα σετ κεριών, κάναμε το δρόμο μας αργά και με σεβασμό στο πλαϊνό διάδρομο (πλάι-πλάι) και στη συνέχεια στο κεντρικό διάδρομο πριν επιστρέψουμε γρήγορα στον κανονικό σχηματισμό. Ο πιο έμπειρος αδερφός/συλλειτουργός μου ψιθύρισε ότι θα χρειαζόταν να κάνουμε έναν ελιγμό διέλευσης μόλις πλησιάσουμε την Ωραία Πύλη, ώστε τα κεριά μας να ευθυγραμμιστούν σωστά με τα χέρια του Επισκόπου. Με μεγάλη προσοχή και ευλάβεια, έγινε η αλλαγή απρόσκοπτα. Σταθήκαμε στο σωστό μέρος του Επισκόπου καθώς τα Δώρα παραδόθηκαν στον Θεοφιλέστατο και προσευχήθηκε για τους πιστούς και τις οικογένειές τους.

Γιατί τέτοια προσοχή; Γιατί να στέκεσαι (σχεδόν) στην προσοχή;

Πλαισιώσαμε τον Επίσκοπο με τα κεριά που συμβολίζουν τα κεντρικά δόγματα του Ορθόδοξου Χριστιανισμού, για να του υπενθυμίσουμε ότι εκείνος έχει εμπιστευθεί ως φρουρός της πίστης.

Κατά μία έννοια γίναμε οι «φοουφοί του φοουφού» της πίστης για την οποία τόσοι πολλοί Μάφτυφες έδωσαν το τελευταίο μέτρο της αφοσίωσής τους, ώστε αμέτρητες γενιές—συμπεφιλαμβανομένων εκείνων που μνημονεύονται ζωντανοί και νεκροί—να συνεχίσουν να ομολογούν:

«Πατέρα, Υίον καί Άγιον Πνεῦμα, Τριάδα όμοούσιον καί ἀχώριστον»

### ΒΑΖΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΘΕΟ ΠΡΩΤΑ -ΠΡ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΡΦΑΝΑΚΟΣ

«ἀποβήσεται δὲ ὑμῖν εἰς μαρτύριον.» - Λουκάν 21:13

Υπάρχει μια άσκηση που χρησιμοποιείται πολλές φορές για να ξεκινήσουν συνεδριάσεις ή σεμινάρια κατά τη διάρκεια των οποίων ζητείται από τους συμμετέχοντες να σχηματίσουν μια λίστα με τις δέκα σχέσεις που είναι πιο σημαντικές για αυτούς. Κάθε συμμετέχων τείνει να αντιδρά διαφορετικά σε αυτό το αίτημα καθώς αρχίζει να διαμορφώνει τη λίστα του. Κάποιοι ανησυχούν ότι δεν θα μπορέσουν να δημιουργήσουν μια λίστα με δέκα, άλλοι επιμένουν ότι θα είναι δύσκολο για αυτούς να περιορίσουν τη λίστα σε μόλις δέκα. Ξεκινούν λοιπόν τη λίστα τους: Γονείς, Φίλοι, Αδελφός, Αδελφή, Δάσκαλος, Συνάδελφος.... Ας ελπίσουμε ότι ο Θεός έχει μπει επίσης στη λίστα – αν και πολλές φορές δεν είναι στην πρώτη τετράδα.

Στο δέκατο κεφάλαιο του Ευαγγελίου κατά Ματθαίον, ο Ιησούς εφιστά την προσοχή μας σε αυτόν τον κατάλογο παρουσιάζοντάς μας την ακόλουθη δήλωση, ότι «Πᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς· ὅστις δ' ἀν ἀρνήσηταί με ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ἀρνήσομαι αὐτὸν κἀγὼ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς. ... Ὁ φιλῶν πατέρα ἢ μητέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστι μου ἄξιος· καὶ ὁ φιλῶν υἱὸν ἢ θυγατέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστι μου ἄξιος· καὶ ος οὐ λαμβάνει τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθεῖ ὀπίσω μου, οὐκ ἔστι μου ἄξιος». (Ματθαίος 10:32-33, 37-38)

Μέσω αυτών των δηλώσεων, ο Ιησούς μας αναγκάζει να ρίξουμε μια πιο εις βάθος ματιά στον κατάλογό μας και να δούμε πόσο ψηλά έχουμε τοποθετήσει τη σχέση μας με τον Θεό. Καλούμαστε πρώτα να απαριθμήσουμε αυτές τις σχέσεις κατά σειρά σπουδαιότητας και μετά, ο Χριστός μας υπενθυμίζει ότι αυτός που αγαπά τη μητέρα, τον πατέρα, τη σύζυγο, τον σύζυγο, τον γιο και την κόρη περισσότερο από Εμένα, δεν είναι άξιος για Μένα. Με πολλούς τρόπους μας κάνει να κάνουμε μια παύση και να σκεφτούμε την απάντησή μας.

Ίσως χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο για να αναλογιστούμε την φοβερότητα της ερώτησης που τίθεται.

Υπάρχουν κάποιοι που θα δηλώσουν ότι είναι δύσκολο να βάλουμε τον Θεό πάνω από τον σύζυγό μας, ή

τους γονείς μας, ή ακόμα και τα παιδιά μας. Γιατί πρέπει ούτως ή άλλως ο Θεός να είναι πρώτος; Γιατί μας βάζει να αμφισβητούμε τις προτεραιότητές μας; Η απάντηση σε αυτές τις ερωτήσεις είναι απλή και αρκετά μοναδική.

Ο Χοιστός μάς υπενθυμίζει ότι αν Τον αγαπάμε ποώτα, εάν βάζουμε τον Θεό ποώτο κατά σειοά ποοτεραιότητας - ότι η εμπειοία μας σε αυτόν τον κόσμο θα ενταθεί. Ο Χοιστός μας υπενθυμίζει ότι η αγάπη μας για τον Θεό θα επισκιαστεί από την Αγάπη του Θεού για εμάς και είναι μέσω της ακατανίκητης Αγάπης και Συγχώρεσης του Θεού που έχουμε την ικανότητα να είμαστε παιδιά Του και να ακολουθούμε το Παράδειγμά Του.

Ας μην ξεχνάμε ότι «Οὕτω γὰο ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται ἀλλ' ἔχη ζωὴν αἰώνιον. οὐ γὰο ἀπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸν υἱὸν αὐτοῦ εἰς τὸν κόσμον ἵνα κοίνη τὸν κόσμον, ἀλλ' ἵνα σωθῆ ὁ κόσμος δι' αὐτοῦ». (Ιωάννην 3:16-17)

Ο Θεός μας δίνει πολλά παραδείγματα και έχει θέσει τον εαυτό Του ως το υπέρτατο παράδειγμα. Έστειλε τον Χριστό να ζήσει ανάμεσά μας, για να μας διδάξει πώς πρέπει να ακολουθούμε τις εντολές Του, να μας διδάξει πώς να αγαπάμε ο ένας τον άλλον και τον Θεό. Καλούμαστε να θυμηθούμε ότι όπως ακριβώς παντρεύτηκε ο Χριστός με την εκκλησία, με τον ίδιο τρόπο που ο Χριστός έδωσε τη ζωή Του για την εκκλησία, με την ίδια έννοια καλούμαστε να προσφέρουμε πρώτα τη ζωή μας στον Θεό. Και όταν προσφέρουμε τη ζωή μας στον Θεό με τέτοιο τρόπο, τότε όλες οι σχέσεις μας, όλες οι εμπειρίες μας σε αυτόν τον κόσμο, αποκτούν διαφορετικό νόημα και αποκτούν πολύ μεγαλύτερη σημασία.

Δεν είναι τυχαίο ότι διαβάζουμε αυτό το μάθημα του Ευαγγελίου την Κυριακή που ακολουθεί τη μεγάλη εορτή της Πεντηκοστής, την Κυριακή κατά την οποία γιορτάζουμε την Ημέρα των Αγίων Πάντων. Ο λόγος που διαβάζουμε αυτό το ευαγγέλιο είναι επειδή βάζοντας τον Θεό ως προτεραιότητα στη ζωή τους είναι ακριβώς αυτό που έκαναν οι άγιοι. Γι' αυτό τους τιμούμε, γι' αυτό κοιτάμε σε αυτούς και στη Θεοτόκο ως παράδειγμα σε εμάς τους ανθρώπους, για το πώς να βάζουμε πρώτα τον Θεό. Όταν το κάνουμε αυτό, όλες οι άλλες σχέσεις μας γεμίζουν με ουράνιες ευλογίες και γίνονται πιο ισχυρές, πιο έντονες, πιο ανταποδοτικές και πιο ικανοποιητικές. Επειδή δεν ενεργοποιούνται από ανθρώπινα συναισθήματα και ανθρώπινες αδυναμίες, ενεργοποιούνται με ουράνια δύναμη, επιφορτίζονται με θεϊκή παρέμβαση και εμποτίζονται με τη δύναμη του Θεού.

Καλούμαστε να δούμε τη λίστα μας και να βάλουμε ξανά ποοτεραιότητες. Καλούμαστε να ποοσπαθήσουμε να κατανοήσουμε τι σημαίνει να βάζουμε τον Θεό πρώτα και να ζούμε σαν να είναι στην πραγματικότητα η προτεραιότητα στη ζωή μας. Όταν το κάνουμε αυτό, θα είμαστε σε θέση να κάνουμε ακριβώς ό,τι μπόρεσαν να κάνουν οι άγιοι, γιατί όπως μας υπενθυμίζει ο Άγιος Παύλος, μέσω της πίστης οι άγιοι «κατηγωνίσαντο βασιλείας, εἰργάσαντο δικαιοσύνην, ἐπέτυχον ἐπαγγελιῶν, ἔφραξαν στόματα λεόντων, ἔσβεσαν δύναμιν πυρός, ἔφυγον στόματα μαχαίρας, ἐνεδυναμώθησαν ἀπὸ ἀσθενείας». (Εβραίους 11:33-34)

... Ας επικεντρωθούμε εκ νέου και ας βάλουμε ξανά σε προτεραιότητα τη ζωή μας, βάζοντας τον Θεό πρώτα και ενισχύοντας περαιτέρω τη ζωή που ζούμε σε αυτόν τον κόσμο. Αυτή είναι η προσευχή μου, ο καθένας μας να αφιερώσει χρόνο για να σταματήσει, να προβληματιστεί, να βάλει ξανά τις προτεραιότητες και να αναπτυχθεί. Και αν μπορώ να δανειστώ τα όμορφα λόγια του Αγίου Παύλου, να «ἐνεδυναμωθούμε ἀπὸ ἀσθενείας».

### <u>Greek Orthodox Church of the Annunciation</u> <u>Greek School Registration</u> (One form per student)

Child's Name:		
	Grade:	Age:
Parent's Names:		
Address:		
Phone (Mohile)		(Home)
Thone (Mobile)		
Email Addrass		
Elliali Audi ess.		
T		
List any allergies:		
Emergency Contact:		

### **Greek School Tuition:**

\$200 Per Student

\*Tuition due in full at the time of registration\*

\* Must be in good standing with STEWARDSHIP commitment to enroll\*

<u>Please return completed form with payment to the Church office or mail to:</u>

Greek Orthodox Church of the Annunciation 2500 Pine Grove Rd York, PA 17403

\*\*More details on time and dates to follow \*\*



### Community Christmas Card

It's that time of year when we all start thinking about the upcoming Holiday season.

Along with the joyous celebration of the birth of our Lord and Savior Jesus Christ,

our annual Christmas card is a wonderful way of sharing joy and happiness

with our fellow brothers and sisters.

### <u>DEADLINE IS...</u> \*\* <u>SUNDAY, NOVEMB</u>ER 27, 2022 \*\*

This year's donation towards the card is \$25 per family. If you are able to offer an additional amount please feel free. Your donation will be greatly appreciated and goes towards the Scholarship fund.

Thank you in advance for another successful community endeavor.

Your participation is greatly appreciated!



· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-
NAME EXACTLY HOW TO APPEAR ON CARD: PLEASE PRINT O	CLEARLY

Greek Orthodox Church of the Annunciation 2500 Pine Grove Rd York, PA 17403 Page 18 The Ladder

### PARISH COUNCIL — ENOPIAKO ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

### Council Meeting Minutes-September 6, 2022

**Present:** Father Andrew Tsikitas, Lola Lamnatos, George Karanicolas, Kelly Sheasley, Dr. George P. Margetas, Dr. Nick Agapis, Tom Livaditis, Pete Harmantzis, Chris Barakos, Mike Keriazis

### 1. Prayer and Father's Opening Remarks

-The meeting began at 7:10 pm with a prayer by Father Andrew.

He reported that during the clergy meeting it was announced that 8 clergy will be moving in the western part of the metropolis, mainly due to retirement.

-We will be hosting the Senior Christmas Luncheon on 12/7. Date to be confirmed.

2. Approval of Minutes for August, 2022 - Motion by George K. to approve the minutes, 2<sup>nd</sup> by Pete H.

### 3. President's Opening Remarks

- -Lola reported that the church picnic had a good turn out with great food and fellowship.
- -For the comedy night, we have sold enough tickets to cover basic costs. 10 VIP tables (\$300 each) and 35 tickets (\$25 each). Planning is still under way and a deadline is needed for ticket sales. All sales after that date will be \$30.
- -We are still looking for a Greek School teacher. Looking at different options, Dr. Nick Agapis stated he might have a contact.
- -Suggestion to have Deacon Tom added to the Robocall access so that communications can go out to the community when service changes take place.

#### 4. Treasurer's Report

-Kelly distributed the account balances. The final payment for the HVAC has been paid.

### 5. Grounds and Maintenance Update

- -We are waiting on a date for the sealing of the parking lot.
- -Contacts have been made to get quotes on snow removal for the coming winter season.
- -Half of the handrail has been installed.
- -Mike will be contacting the Fire Department to schedule placing the keys into the Knox Box.-Waiting on a quote for a new fire alarm as our current system is outdated.

### 6. Food Festival Update

- -Food festival meeting scheduled for tomorrow, September 7th.
- -Prep for our next food festival will start next week with tzatziki and gyro meat.
- -We did get a new mixer and it is currently being put together and installed.
- -Tent in front of the church along with additional picnic tables has been approved for the October festival.
- -No price or menu changes for the September food festival.
- -Winter food festival scheduled for February 17th 19th.

#### 7. Stewardship & Social Committee Updates

- -Looking to schedule a community ornament making event in November. Attendees will make two ornaments, one for the church's christmas tree and one to take home.
- -St. Nicholas will be visiting our church on December 4th. We will have a community breakfast following the church service.
- The committee is looking into possible movie dates either at a local theater or at the church.

### 8. Tech & Security Update

-Pete H. is working on updating our website. They are currently using Evolution. The Archdiocese has classes on using the website platform, which those assisting with updating the website can take. The website should be up and running soon.

-Need to get quotes on updating the fire alarm system.

#### 9. Old Business

-New coffee maker was installed after a parishioner contact the coffee company to request a new machine.

### 10. New Business

-Dr.George Lapps submitted a letter to the Parish Counsel to request 20 updated copies of the Kevin Lawrence liturgy to comply with the Metropolis' updates. This was approved by Geroge K. and Dr. George M.

### 11. Closing Prayer

-The meeting closed at 8:40 with a prayer by Father Andrew.

### STEWARD UPDATE, 2022 — ANAΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΩΝ, 2022(AS OF 09-19-2022)

Dr & Mrs George Agapis M/M John Agapis Dr & Mrs Nicholas Agapis Dr & Mrs Steven Agapis Dr & Mrs Steven Agapis Ms Anita Asimos Ms Lynette Aughenbaugh M/M George N Barakos M/M John Barakos M/M Jesse Benefiel M/M Kylor Berkman Mr Evan James Bittner M/M Mark Bittner Mr Marios Boumpoulis Mr Stavros D Chantiles

Ms Vasilia Chiadis Mr & Mrs Takis Cologer Mr Dimitrios Daglaris M/M Christopher Dalaperas

M/M George Chasiakis

M/M Nestoras Dalaperas
M/M Alex Daoularis

M/M Dionisios Daoularis M/M Chris Demetriades M/M Philip Eppley M/M Steven Gekas

Miss Athanasia Georgakopoulos Mr George K Georgakopoulos M/M Kostas Georgakopoulos

M/M George Georgaras
Ms Nickey George
Dr. & Mrs. George Haritae

Dr & Mrs George Haritos M/M Panagiotis Harmantzis

Ms Deanna Hayes Drs George & Joan Hayes

Mr Charles Henry Ms Mary Henry Ms Hrisoula Hioutis

M/M Kostas Hioutis M/M Michael Hiras

M/M William Hondos M/M Florin Ionescu M/M Nicholas Karageorgos

Ms Irini Karambas M/M George Karanicolas

M/M George Karanicolas
M/M Odisefs G Karanicolas

M/M Athanasios Karanikas M/M Phillip Kapsalis

Mrs Valerie Kauffman M/M Michael Keriazis Ms Eleni Kocoronis M/M Gus Kocoronis

Mr Harry Kocoronis M/M John Kolakoglu M/M Spiros Kourliouros

 ${\rm M}/{\rm M}$  Theodore Koutsokostas

Ms Marie Kuchta Mr Chris Lainas M/M Fotios Lamnatos Mr John Lamnatos

Ms Lola Lamnatos Ms Sotiria Lamnatos M/M Daniel Lewis Atty. Dorothy Livaditis

Drs Gus & Sophia Livaditis Joanne M Livaditis, DMD Dr Laura Livaditis

Dr/Mrs Nicholas J Livaditis M/M Thomas J Livaditis

M/M Bill Mallas

M/M Konstantine Mallas

Ms Leah B Mallas M/M Thomas Mandras

Drs George & Patricia Margetas

Mr Demetrios Masgalas Dr Tassia Masgalas Mr Tony Masgalas

Ms Georgia Mavros M/M Thomas Meligakes M/M Constantine Minetos

M/M Gregory Nauss Ms Martha Newmoyer Ms Alisa Nicoara

M/M Eleftherios Nicozisis

Dr & Mrs K. Nicholas Pandelidis M/M Vasilios Panopoulos

M/M Chriss Papayannis M/M James Plakas M/M Topy Plakas

M/M Tony Plakas

M/M Athanasios Polychronis M/M Dino Pritsios

Ms Katherine Rodas Mr & Mrs Socratis Rodas

Ms Marina Rontiris M/M Michael Rosario M/M Nathan Rush

M/M Themistokles D Sacarellos

M/M John Sagonas
Mrs Julie Sekeres
M/M George K Sgagias
M/M James K. Sgagias
Mr Kostas G Sgagias

Ms Magdalene K Sgagias M/M Stephen Sheasley Rev Deacon Thomas &

Diakonissa Janet Shelley

Ms Maria Siakavellas M/M Louis Skeparnias M/M George Skouras Ms Maria K Skouras Ms Maria V Skouras

Ms Roula Skouras M/M Stavros Skouras M/M Vasilios Skouras

M/M Alexander Smolskiy M/M James Spanos M/M James St John

Ms Athena Stem
M/M John Sterns
Mr Charles Talbert &

Mrs Anna Papayannis M/M Panagiotis Pavlou Mr James Tautkus

Mr James Tautkus Mr George Touras

M/M George Triantafyllou M/M Leonidas Triantafyllou Father Andrew & Presvytera

Katherine Tsikitas Ms Evgenia Tsaganis Ms Kiriaki Tsaganis

M/M Emmanuel Tsoflias Mr Luke Tsoflias

Ms Aglaia Tsogas
M/M Emmanuel Tsogas
M/M Konstantinos Tsoukalis

M/M John Tsoukalos M/M Theodore Valakis

Ms Zoi Valakis

M/M Athanasios Vellios

Ms Joanna Vellios Mr Nicholas Vellios Ms Efthimia Vlahos Mr Efthimios (Tim) Vlahos Mr Nikolaos D Vlahos

Mr Nikolaos D Vlahos M/M Nathan Walker M/M Donald Wall Ms Olympia Wilson

These are the people who have paid towards Stewardship for 2022. Thank you for you generosity and support of our community. "Well done, good and faithful servant; you have been faithful over a few things, I will make you ruler over many things.

Enter into the joy of your lord." - Matthew 25:21



Greek Orthodox Church of the Annunciation

2500 Pine Grove Road York, Pennsylvania 17403

RETURN SERVICE REQUESTED

Non-Profit Organ.
U.S. Postage
PAID
Permit No.68
YORK, PA

# ♦R{{KF◊◊▷ <ARRY ◊UT

| CL9| G19 | G19 |

October 7-8-9,2022

Friday, Saturday & Sunday 11am—7pm

Annunciation Greek Orthodox Church 2500 Pine Grove Rd, York, Pa. 17403





GYROS, BAKLAVA, SALADS & MORE!

